

Nyhetsbrev, mars 2020

GPS:en ledde oss rätt fram till huset. Vi knackade på, och en man öppnade. Vi presenterade oss, och jo, han kände igen namnet. Vi blev ombedda, att stiga på i den trevliga stugan. Han hade kontaktat oss, för att få information från oss. Nu berättade han sin historia för oss:

För 2 1/2 år sedan hade han fått häftet **PROTESTEN ER IKKE SLUTT – 500 År etter Martin Luther!** Efter genomläsningen beställde han boken **MOT HISTORIENS KLIMAKS** {*Den Stora Striden*}. Vi antecknade, att han skulle få framtida nyhetsbrev. Vid årsskiftet 2018/2019 sände vi ut **SLEKTENES HÅP** {*Vändpunkten*} till alle dem {i Norge, Sverige och Danmark}, som får nyhetsbrev från oss – och vid årsskiftet 2019/2020 sände vi ut boken **HELSE OG LIVSGLEDE**. {Hälsa för Hela Människan }

Då vi besökte mannen, berättade han för oss, att han hade läst häftet och de två första böckerna. Nu var han överbevisad om, att Sabbaten – Bibelns sjunde veckodag, vår Lördag, från solnedgång Fredag till solnedgång Lördag – är den riktiga vilodagen. Vi gladdes åt, att höra vittnesbördet. År 2016 och 2017 hade vi delat ut häftet *2017 – 500 År etter Luther* till alla hushåll i hela Oppland Fylke, och vi har fått en del gensvar, både positiva och negativa, men nu kände vi, att alla ansträngningar med, att dela ut dessa häften, inte hade varit förgäves.

Men vi fick ändå en överraskning hos denne man. Han berättade för oss, att han var baptistpastor. Nu är vi spända på, vad han kommer att göra med sanningen han har fått från Guds lampa – i sin menighet?

Vi pratade om många andra ämnen rörande Bibelns lära och tro, och vi var faktiskt eniga på alla punkter, som vi dryftade. Det var en fin upplevelse för oss alla!

Vi skulle få flera överraskningar. Några få dagar efter besöket hos *baptistpastorn*, knackade vi på hos en *pingstpastor*. Vi visste inte, att han var pingstpastor, ty detta var vårt första besök i hans hem. Han var också en av många, som hade fått häftet i postlådorna i Oppland Fylke. I och med, att han läste häftet, väcktes intresset för mer information. Han hade läst något, som födde önskan om ett exemplar av *MOT HISTORIENS KLIMAKS* – så han tog kontakt med oss, för att få boken. Vi sände den till honom, och antecknade honom på nyhetsbrevlistan. Han erhöll samma böcker som baptistpastorn. Nu berättade pingstpastorn, att även han – utifrån GUDS ORD – såg, att Sabbaten var den rätta vilodagen. Vi blev överraskade – glatt överraskade. Vi samspråkade om många andra bibliska ämnen även med denne man – hustrun lyssnade intresserat bredvid – och vi var eniga om alla slutsatser vi drog. Detta blev en ny fin upplevelse för oss – ja, för oss alla!

Vi bara tackade Gud för dessa uppmuntrande erfarenheter i arbetet. Nu blir det spännande att se, vad pingstpastorn gör med sin nya tro – i sin menighet?

Dessa var bara två av många fina upplevelser, som vi har haft i Januari och Februari månader år 2020. Vi fortsätter med våra besök, och det är SÅ upplivande för oss att uppleva, att vi har en kärna av kristna personer här i Norge, som söker efter sanningen hos Guds Ord. Det är till nytta för hela Norge!

Den 13. Februari, 2020 fick vi besked om, att 10 000 exemplar av häftet *PROTESTEN er IKKE slutt – 500 År etter Luther* + 10 000 exemplar av häftet *Kongen kommer* {*Konungen kommer*} nu är färdigtryckta i Uganda. Vi har sett häftet, och kvaliteten är bra. Från tryckeriet har vi fått besked. Det är 12 stora lådor med häften (se bilder). Då vi fick beskedet, skrev vi

tillbaka: «Vi skall försöka, att samla in pengar, så att det går att trycka ytterligare häften – när alla dessa har delats ut.» Dessa häften kommer att delas ut på kort tid. Vi förstår kanske inte detta, men i Afrika finns det SÅ många ivriga själar, och nu kör

man runt med kartongerna och ger dem till andra missionsivrare bosatta här och var i Uganda. De står redo, att gå ut med häftena – från dörr till dörr, från hydda till hydda, från person till person, som de möter på sin väg. Vi har också mottagit bilder och berättelser om, att de till och med delar

ut häftet till sjukhuspatienter.

Detta borde tjäna som inspiration för oss! Här talar vi om fotfolkets omedelbara utdelning. De behåller inte informationen själviskt. De handlar, eftersom de vet, att tiden är knapp. Var är fotfolket i Europa? De är snart borta, men nu ser vi, att några börjar att röra på sig. Gud väcker upp fotfolket igen. De förstår, att vi lever i ändens tid, och att vi har få dagar på oss. Nu är det en grupp unga, ivriga personer, som vill resa till Italien och dela ut *Mot Historiens Klimaks* och häftet *PROTESTEN er IKKE over – 500 År etter Luther* – på italienska och engelska. {Detta översätts den 9. Mars, 2020. Coronaviruset härjar allt svårare världen över. Hela regioner, däribland i Norra Italien, spärras av, för att hejda smittspridningen. Förstår vi att missionen bara kommer att bli allt svårare? Övers. }

Som Ni kanske vet, har påve Franciskus bjudit in alla världens religiösa och politiska ledare till Vatikanen, för att de skall enas om *en global utbildningspakt*. Detta är en uppföljning av Agenda 2030 för Hållbar Utveckling och påvens herdebrev om klimatet LAUDATO SI – varigenom alla länder skall styras enligt en global agenda. Detta har med utbildning att göra. Nu önskar påven, att världen skall utbildas inom alla områden – miljö, skola, industri, banker, ja, alla aktiviteter på detta vårt klot. Vi skall



lära oss, att tänka i grupp – till att följa påvens globala utbildningsplan.

Det är Jesuitpåven Franciskus och hans Jesuitvänner i Vatikanen, som utarbetar planen och bestämmer dagordningen, och de samarbetar med globala ledare, så att när dagen kommer för den globala utbildningspaktens undertecknande, är det mesta på plats. Ja, påven säger, att detta kommer att bli **en revolutionerande plan**. Det betyder, att vi måste räkna med en omvälvning både på det ekonomiska, politiska och religiösa planet, när det gäller vårt tänkande. Nu skall vi tänka globalt, inte individuellt. Dessa möten skulle egentligen hållas i Roma den 11.-17. Maj, 2020, men på grund av smittofaran från coronaviruset, har de skjutits fram till 11-18 Oktober. Vi ser nu ändå tydligare Bibelns profetior gå i uppfyllelse, som säger, att världen kommer att **samla sig** i ändens sista tid. Det är helt otroligt, att **kristna ledare**, som skulle förstå Bibelns profetior, går med på detta! De borde ställa sig upp och **varna** mot påvens och FN:s globala strategi. I stället stöttar de påvens och FN:s globala plan – för världsherravälde. Detta är den Nya Världsordningen!

Allt detta tyder på, att vi nu har kort tid kvar med förhållandevis fredligt tillstånd, och att detta är **lugnet före stormen!** Snart utbryter förföljelserna mot dem, som vill trofast rätta sig efter Bibeln och Bibeln allena – ja, förföljelserna har redan inletts. I dag förekommer det omfattande förföljelser mot bibliskt trogna i Ryssland, Nord-Korea, Kina, Japan och flerstädes i Afrika. Även här i Europa har förföljelserna börjat mot dem, som inte anammar de homofila och de lesbiska, kvinnliga präster, osv.

Så snart det har kommit in tillräckligt mycket pengar, för att trycka 10 000 ex av den norska boken *Mot Historiens Klimaks*, kommer vi att börja att samla in medel till nästa projekt. Genom Guds nåd har det tidigare tryckts 30 000 till Italien, och alla har delats ut. Vi tänker inte vänta till Oktober med, att trycka flera häften dit. Flera villiga häftesutdelare finns där, så vi sätter igång med, att samla in pengar till en ny tryckning. Därmed kan nyttig information komma ut i Italien både före, under och efter påvens stora möte om den nya, globala utbildningspakten. Nu hoppas vi, att flera av Er, som får detta nyhetsbrev, kommer att skänka medel till detta missionsprojekt, genom att nyttja följande bankinformation: Kristen Informasjonstjeneste, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge. Banknummer 05302265692. (Svenskt kontonummer utgår i slutet av mars månad 2020)

En annan grupp skall til Hamburg i Påsk, och ber om häftet **PROTESTEN** er IKKE slutt – 500 År etter Luther (på tyska), så

då skall vi försöka, att samla in medel för tryckning av 10 000 exemplar under Mars' månad.

En tredje grupp från Österrike har tagit kontakt med oss, och de har samlat in pengar, för att trycka 20 000 häften för utdelning där, och i skrivande stund är tryckningen i gång.

Till slut några inkomna brev: «Hej, Abel! Nu har vi sett igenom filmen *Angrep på Guddommen*, del 1 och del 2. Det var väldigt värdefullt, att bli vägledt genom Bibelns förklaring av Gudomen. Har min fru och jag någon gång närt tvivel om Gudomsläran, gör vi det inte längre. Tack skall Du ha! För ett års tid sedan blev vi en smula påverkade av antitrinitarianernas lära genom Eva Steens och John Berglunds undervisning i ämnet, utan att känna oss helt överbevisade.

Nu, däremot, är vi 100 % överbevisade om, att vi står på fast grund. Alltså tack på nytt, för att Du är så tydlig och grundlig i Din undervisning, med Bibeln allena som basis.



Må Gud välsigna Dig vidare i Ditt viktiga arbete med, att stå på muren som väktare åt de av hjärtat uppriktiga.»

En annan person skriver: «Jag vill tacka för den gripbara upplysningen om förståelsen av Gudomen, och förhållandet till John Berglunds lära.»

En tredje person skriver så här: «Låt mig först och främst tacka för grundlig

och tydlig dokumentation om, vem den Helige Ande är. Jag har hela tiden trott, att Gudomen består av Fadern, Sonen och Anden. Sistnämnde har emellertid framstått i ett något mera dunkelt ljus för mig, vad avser identitet. Jag har nu fått dokumenterat från Bibeln, att också den Helige Ande är en egen person med sin helt specifika funktion.»

Angrep på Guddommen del 1 och del 2 kan fortsatt ses på Internet.

En fjärde person skriver så här till oss:

«Jag har inlett översättningen av *Agenda 2030* till engelska, där har jag nått fram till de 17 målen och arbetar vidare. När jag är färdig, sänder jag det till Er med e-post. Detta blir bra! Detta kan vi ge ut i USA. Många där vet inget om det här, och mina föräldrar kommer att hjälpa till.»

Med vänlig hälsning och tack från oss två,

Abel & Bente Struksnes, KIT, Norge.

www.endtime.net